

Bij de cijfers van 2019

We hebben in 2019 iets ingeteerd, maar voorzien. Ons orgel heeft voor ruim 200 euro een grote beurt gehad en wordt tegenwoordig wekelijks bespeeld door een liefhebber uit de regio. Daarnaast is op de zuidzijde van de kerk een deel van het klassieke binnenwerk in de dakgoot vervangen. De druk bezochte lezing over het dendrologisch (bouwkundig) onderzoek naar de oorsprong en leeftijd van het hout in de klokkentoren en in omliggende boerderijen heeft geen baar geld voor de pot opgeleverd. Maar wel interessante gespreksstof en discussie opgeworpen.

We hebben dit jaar tijdelijk kostendekkend onderdak kunnen geven aan een startend kerkkoor, een initiatief uit eigen dorp. En het lijkt erop dat er vanaf eind 2020 met de regelmaat van twee keer per maand, een orthodoxe zondagse eredienst in onze kerk zal worden gehouden. Nadere info volgt.

Houd de aankondiging op de website in de gaten.